

z e e s l a g





Haven van Amsterdam



Sluis IJmuiden

Open zee



3 oktober 2012

De start van vandaag was er een met veel strubbelingen maar met een geweldig eind. Gisteravond mochten de jongens even van hun privileges genieten omdat ze een goede week gedraaid hadden, dat betekent even de benen strekken en bekende opzoeken in de buurt. Zoals bij vele jongeren kan de een hiermee omgaan en de ander probeert de regels eenzijdig te verruimen. Dat betekende in een paar gevallen dat de privileges weer werden ingetrokken. De kater komt later en dat was vanmorgen te merken. Na flink wat gesputter en uitgesproken frustraties keert de rust weer terug. Twee van de jongens van de boot gaan om 12 uur op weg naar de sleepboten waar ze tot en met vrijdag op gaan werken en wij gaan om 2 uur met de KNRM de zee op met hun reddingsboot.



Op open zee mag een jongen het stuur overnemen en het schip terugvaren (varen lees springen) naar de haven. Het lijkt of hij nooit iets anders heeft gedaan. Het was in een woord spectaculair. Ik zeg tegen de jongens voor het zelfde geld heb je een baan op kantoor en zie je als je naar huis rijdt ook iets van de wereld.



Firma Windcat IJmuiden

Na drie dagen varen op de slepers van de Firma Iskes mochten de mannen nog een uur rond varen op een van catamarans van de Firma windcat workboats. Deze firma brengt onderhoudsmonteurs naar de windmolenparken en booreilanden. Deze boten zijn speciaal ontworpen dat het personeel makkelijk kan overstappen van boot naar windmolen en weer terug.





Op weg naar Den Helder (haven Willemsoord)



Wat is Nederland mooi vanaf het water. De reis na een nachtje voor anker liggen in het Almarkermeer voorspoedig verlopen. De vele bruggen die wij moesten passeren hadden na genoeg geen wachttijd. Rond 14.00 uur vaarden wij jachthaven Willemsoord binnen onze thuishaven voor twee weken. (10 tot 22 oktober '12) Willemsoord is in een woord prachtig. De oude marinehaven is vol met activiteiten en de oude droogdokken zijn nog steeds in gebruik.



Werken op Willemsoord



De jongens aan het werk in het reddingsmuseum:



Er zat veel stof op de zuidwesters en andere spullen.



Even genieten van het mooie weer.



Zondag wasdag...



Scheveningen (22 okt. 12)

Na twee weken Den Helder was het weer tijd om te vertrekken naar onze nieuwe bestemming, Rotterdam. De Kapitein had besloten buiten om te gaan (over zee). Rotterdam is dan ongeveer 8 uur varen. Helaas, laat zich niet alles sturen, de sluis in Den Helder was door de dichte mist niet te zien. Daarom werd besloten om te wachten tot dat de mist was opgetrokken. De bemanning werd tijdens het wachten vermaakt door de lokale held, Bertus de zeehond. Het wachten had tot gevolg dat er een overnachtingsstop gemaakt moest worden in Scheveningen.



Vaartocht naar Rotterdam Haven (23 okt. 12)

Na een rustige nacht in Scheveningen haven gaan we weer klaar maken voor vertrek. De zee is net als gisteren rustig en daarom heeft weer niemand last van zeeziekte. Nederland is prachtig vanaf zee met dit prachtige weer. Het is duidelijk dat we Rotterdam naderen de schepen zijn hier aanzienlijk groter dan in de andere havens waar we zijn geweest. Het is overweldigend om te zien waar Nederland en de rest van europa door bevoorrad wordt. Het 30 meter lange schip van ons is ineens een notendopje. Na een paar uur varen komen we op ons eindbestemming voor een paar dagen Koninklijke Roeiers Vereniging Eendracht, waar we hartelijk werden ontvangen. Ik als echte maritieme jongen dacht dat wij daar sloepen gingen opknappen of zo, Fout!!! Deze jongens brengen o.a. trossen over van het schip naar de wal, dat gebeurde in de vroegere dagen met roeiboten. Morgen worden we een dag op sleeptouw genomen door de KRVE.



KRVE Rotterdam

Vandaag (24 okt.) uitleg gekregen van Theo over het reilen en zeilen van de roeiers bij de KRVE. Na deze uitleg hebben we een rondleiding gehad op hun werf waar de roeiboten gemaakt en onderhouden worden. Theo heeft na de rondleiding de jongens meegenomen om te laten ervaren hoe het is om roeier te zijn. Bij deze danken wij de KRVE voor een geslaagde dag en hun gastvrijheid.



Heusden

Na een week Rotterdam en Maassluis waar we een paar dagen gewerkt hebben bij Vecom. Zijn we voor een paar dagen gaan kijken bij de gebroeders de Ruiter in Heusden, waar zij een schitterend watersportcentrum runnen op het voormalige Verolme werf.



's-Hertogenbosch

De jongens hebben twee weken in 's-Hertogenbosch en omstreken gewerkt.

